

## ARBEJDSPAPIR TIL DEN FASCISTISKE TALE

Fascismen opstod i starten af 1920'erne i Italien under Benito Mussolini som en antidemokratisk og autoritær styreform og ideologi. Fascismen er stærkt præget af nationalismen, idet borgernes identitet først og fremmest er dannet af deres nation, af deres land. Dog adskiller fascismen sig fra nationalismen i forholdet til demokrati. Fascismen bygger på idéen om, at der ikke eksisterer klasseskel eller andre individuelle forskelligheder. Dette udmønter sig antidemokratisk, da fascismen hævder, at der derfor ikke eksisterer forskellige ønsker og mål blandt borgerne. Dermed bliver demokrati unødvendigt; staten *er* folket og lederen varetager folkets vilje. Dette fører til en autoritær og totalitær stat, da kun en stærk stat kan samle og styre befolkningen. I forlængelse heraf frasiges individuelle rettigheder, og statslederen kan sammenlignes med diktatoren, der bekæmper al politisk modstand og oprør med hård hånd.

Verden har ændret sig meget siden fascismen voksede frem, og det betyder, at det er nogle andre udfordringer samfundet står overfor i dag. Lene Andersens tale giver et bud på fascismens svar på vor tids udfordringer. Mens I ser talen, kan I overveje følgende spørgsmål: Hvad er borgerløn, og hvordan kan det forstås i relation til fascisme? Hvilket syn på forholdet mellem det nationale og internationale kommer til udtryk i talen?

### Før I går i gang:

*Udvælg en referent eller sørg på anden måde for at skrive jeres stikord og pointer ned*

1. Overvej og diskutér som opvarmning, hvad den vigtigste politiske problemstilling er for jer personligt. Fx klima, fattigdom, menneskerettigheder, den teknologiske udvikling, krig og terror, uddannelse, migration, ...
2. Læs talen, som I finder på næste side. Undersøg og forklar de svære begreber for hinanden.

### Arbejdsspørgsmål:

*Forbered to minutters præsentation af den fascistiske tale til resten af klassen ved hjælp af arbejdsspørgsmålene.*

1. Vælg et eller to centrale begreber. Hvad betyder de, og hvorfor er de vigtige for at forstå talens indhold?
2. Læs linje 18-21 eller se talen fra 01:57-02:19
  - a. Hvad er borgerløn?
  - b. Diskutér hvorfor en fascist kan gå ind for borgerløn. Overvej fx hvilken betydning borgerløn kan have for borgerens demokratiske virkelyst.
3. Læs linje 38-42 eller se talen fra 03:59-04:30
  - a. Hvorfor er det problematisk at unge entreprenører bosætter sig og arbejder i udlandet?
  - b. Er I enige?
4. Sammenlign talen med jeres opfattelse af fascisme
  - a. Kan I komme i tanke om nogle politiske strømninger, der minder jer om fascismen? På hvilke måder?
5. Hvorfor tror I, at fascismen appellerer til nogle?

*Hvad vil I fortælle videre til klassen? Overvej, hvad der har været vigtigst at forstå, og hvad der har været mest spændende. Øv jer i at forklare det på to minutter.*

## 1 **DANMARKS FASCISTER**

2 Kære venner, kære borgere, kære danskere, velkommen! Hvor er det godt at se, at så mange er  
3 engagerede i Danmarks fremtid. Hvor er det godt, at så mange kan se, at vi behøver et stærkt og  
4 bedre lederskab. Hvor er det godt, at så mange kan se, at vi behøver et parti som Det Nye Danmark.

5 Alt for meget sejler. Alt for meget sker som rent medløberi over for udlandet. Alt for meget drukner  
6 i snak. Det Nye Danmark står for en anden kurs. Vi vil et frit og fremtidssikret Danmark.

7 Det Nye Danmark står for lederskab. Verden overhaler os på teknologisk udvikling og forskning.  
8 Verden overhaler os på økonomisk udvikling. Og verden overhaler os på visioner. Det skal vi ikke  
9 finde os i.

10 Imens ser de andre partier bare passivt til. Og hvad er resultatet? Alt for mange danskere må se  
11 deres arbejde forsvinde. Til Kina. Til Korea. Til robotter og software.

12 Det Nye Danmark vil vende udviklingen. Vi vil give flere muligheder til dem, der kan og vil. Vi vil  
13 have Danmark på forkant på alle fronter. I stedet for at hæmme de teknologiske muligheder, skal vi  
14 stå for fremskridtet. Det er Det Nye Danmark.

15 Men lad os være ærlige. Ikke alle magter at ligge ude i overhalingsbanen. Det er kun naturligt. Den  
16 globale, digitale økonomi skaber ikke kun vindere. Alt for mange taber. Først taber de arbejdet, så  
17 forsvinder ferierejserne, bilen, huset, og trygheden.

18 Det Nye Danmark vil frihed og tryghed for alle. Alle danskere. Også alle de, der ikke kan være med  
19 i front. Vi vil det gode liv.

20 Derfor går Det Nye Danmark ind for Borgerløn. En ubetinget basisindkomst for alle danskere. – Og  
21 alle europæere; allerhelst så vi det indført globalt.

22 Alt for længe har bankerne og de globale finansmarkeder kørt deres eget løb. Det er på tide, de  
23 betaler tilbage til folket.

24 Hvis vi kigger på den globale økonomi. Hvis vi kigger på alle de transaktioner, der går over  
25 landegrænser. Det vil sige hver gang, der går penge fra ét land til et andet. Hvor stor en del af de  
26 penge tror I, er rene spekulationer og finansprodukter? Og hvor mange tror I vedrører køb og salg af  
27 rigtige varer? Den såkaldte ”the real economy”?

28 På transaktioner over landegrænserne, hvor stor er the real economy?

29 2%!

30 De 98% er ren spekulation.

31 Derfor går vi ind for en Tobin-skat på alle finansielle transaktioner. En kvart procent på alle  
32 handler. De 98% af handlerne har aldrig set en rigtig vare og kommer kun spekulanterne til gode.  
33 Derfor vil Det Nye Danmark tage én sølle kvart procent fra de rigeste, hver gang de handler.

34 De penge vil vi give tilbage til folket. De penge vil vi bruge til borgerløn. De penge vil Det Nye  
35 Danmark give til danskerne, så alle har økonomisk tryghed.

36 Samtidig forhindrer forældede regler os i at skabe fremtidens økonomi og give danskerne den bedst  
37 mulige fremtid.

- 38 Der er ingen visioner og intet mod. Ingen forståelse af de nye teknologiers mange muligheder. Vi  
39 kunne blive verdens rigeste land, hvis vi bare turde.
- 40 I stedet tvinges unge entreprenører til at rejse til USA for at udleve deres drømme. Singapore og  
41 Korea tager imod dem med åbne arme. Internettet rummer uanede muligheder for at skabe velstand  
42 og fremgang. Men giver vi folk lov? Belønner vi initiativ og dem, der kan klare sig selv? Nej.
- 43 Der er ingen i den politiske ledelse, der kan tænke klart eller træffe beslutninger. – Har vi  
44 overhovedet en politisk ledelse? Eller har vi en snakkeklub for en politisk korrekt elite? Hele  
45 venstrefløjen har slet ikke fattet, hvor verden er på vej hen. Danmark er ved at rykke ned i fjerde  
46 division! Skal vi finde os i det? Selvfølgelig skal vi ikke det. Det Nye Danmark er garant for en ny  
47 tid, en ny stat og et nyt og fremgangsrigt land, der kan selv. Det er ikke samfundets skyld at det hele  
48 sejler. Det er ikke muslimernes eller russernes. Det er vores egen skyld. Og det er vores ansvar at  
49 det stopper her. Tak.

